

Vraag het aan Morya



Wees daar waar je bent

“Je zou ervoor moeten zorgen dat je de dingen zo eenvoudig mogelijk aanpakt en zegt: “Daar wil ik naartoe op dit moment, dus doe ik het.” En als je er niet aan toe bent, stel het dan even uit en hou je daar dan ook niet mee bezig. Weet: ‘ik kom daar nog wel, maar nu niet.’ Op die manier kan je jezelf terug tot de orde roepen en daar brengen waar je bent.

Dat is heel belangrijk: dat je bent waar je bent. Dat je met je gedachten, met je gevoelens, met heel je zijn, aanwezig bent op het moment dat je hier bent.”

A handwritten signature in dark blue ink that reads "M. Morya". The signature is fluid and cursive.

Meester Morya

Geert Crevits, citaat uit: “Morya Kracht 4: De stap naar oneindigheid”
(uit hoofdstuk 8: ‘Willen zijn waar je bent’) © Mayil.com

Datum: ___/___/___

Online advies nr. 67

Dit online advies van Meester Morya was een antwoord op deze vraag:


